

# HOPPET I GUD

## - en reflektion

Människan är ett andligt medvetet djur, vilket har visat sig på olika sätt genom historien, ofta i form av mytologi. I olika tider har människor haft olika typer av existentiella funderingar, så även jag.

Den Gud jag sätter mitt hopp och min tillit till är universell. Guds verk är inte beroende av vare sig tid och rum eller våra mänskliga begränsningar. Gud är tillgänglig för alla och har därför genom historien uppenbarat sig mer och mer för mänskligheten, använt de medel som funnits tillhands för att tillkännage sin närvaro.

Gud har "visat" sig på många olika sätt: i skapelsen, naturen och genom olika myter. Han har också uppenbarat sig genom specifika händelser, personliga upplevelser, tilltal, samt i ord och ton och på andra sätt som vi kan förstå, och ibland inte förstå.

- **Psalm 19:2** Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk.

## Mitt hopp i kristendomen

Eftersom jag är kristen sätter jag mitt hopp till att det finns en Gud som vill människorna väl, trots allt vi ställer till med avondska på grund av vårt ego och oförstånd, vår bristande kunskap om Gud och syftet med allt.

Mitt hopp är att alltings skapare vill visa vägen till Sanningen och den riktiga definitionen av begreppen Liv, Kärlek och Godhet, allt detta som vi som bäst bara kan skymta såsom en gåtfull spegelbild av Gud själv.

- **1 Korintierbrevet 13:12** Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte.

## Jesus som Guds fulla uppenbarelse

Mitt hopp är att detta inte bara är en fin tanke utan faktiskt en realitet och en möjlighet till räddning för oss viltsna själar. Gud har genom historien ständigt försökt nå oss genom allt störande brus vi alstrar, och Guds ultimata försök var att visa sin fulla uppenbarelse i Jesus.

Alla människor har sin egen personlighet och identitet, men Jesus fick Guds personlighet och identitet för att "gå i våra skor" och göra Gud mindre abstrakt, mer förståelig, så att den som söker ska kunna finna. Det är detta jag sätter mitt hopp och min tillit till.

- **Johannes 1:14** Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet.

Andra har sin övertygelse, sin tro om Jesu gudomlighet, de menar att de "vet" att detta är sant. Hur det verkligen förhåller sig kan ingen människa veta. Det är min uppfattning att vi endast kan leva på hoppet.

## Hoppet och trons roll i livet

Hopp och tro på en större makt och en högre mening har för den större delen av mänskligheten upplevts som sann. Den religiösa tanken på en allsmäktig och god Gud som är Kärleken själv och därför vill oss väl, har dock i stunder av lidande för vissa varit svår att ta till sig. Men för andra har detta ingett hopp, tröst och styrka.

- **Matteus 7:8** Den som söker han finner.

Personliga subjektiva gudsupplevelser är inte något "objektivt" gudsbevis, men jag är en av dem som trots lidande, smärta och sorg hoppas på att Gud vill leda oss igenom mörkret till en värld av ljus på något sätt, någonstans, någon gång. Jesus själv led svårt på grund av människors ondska, som bottnar i oförstånd. I den värsta stunden av sitt lidande sa Jesus:

- **Lukas 23:34** Förlåt dem, för de vet inte vad de gör!

I sin undervisning sa han också:

- **Lukas 23:34** Älska era fiender och be för dem som förföljer er.

Ett budskap som visar hur annorlunda det gudomliga tänket är jämfört med människans.

## Jesus – min förebild

I Jesus visar Gud sin vilja och avsikt. Gud har i Jesus gett oss sig själv som förebild på det tydligaste sätt vi kan få förståelse, genom att se på en annan människa. Det är så vi människor bäst lär oss saker, genom förebilder. Tyvärr idoliserar vi oftast ofullkomliga människor istället för en fullkomlig Gud. Men det är samtidigt förståeligt då Gud kan tyckas dold för vissa, så att man menar att Gud inte ens är värd att hoppas på. Jag kan förstå det, men det var ju därför Gud gav sig själv som exempel i Jesus och det är det jag som sagt sätter mitt hopp till.

Jesus, Gud själv, är min förebild, inte minst i svåra stunder. Det är då jag behöver detta fullkomliga exempel som mest. En del menar att ett sådant synsätt är en krycka för "svaga", men om denna krycka hjälper en människa genom livets svårigheter, så sparka då inte bort den så länge den genererar ljusa resultat för en själv och för andra.

## Ansvar och hopp

Jag har egentligen inte något hopp om att just denna dimension av skapelsen vi rör oss i, vår plats i tillvaron, kommer att bli bättre. Jag hoppas på att vi blir nya skapelser i en bättre sfär som Gud förberett. Men trots det har vi ett ansvar att förvalta denna jord vi hamnat på och göra så gott vi ofullkomliga kan, att göra Guds vilja. För jag antar att vår karaktär och vårt beteende har betydelse för både den tid vi har på jorden och den tillvaro som jag hoppas väntar på oss efter vår vandring här är slut.

- **Filipperbrevet 3:20** Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus.

Hoppet är tillgängligt för alla och mitt hopp är att Gud vet bättre än vi människor och därför är det värt att erkänna att vi i vår bristande kunskap och förståelse för skapelsens helhet inte lever som vi borde. Att hoppas på att Skaparen, Gud själv, har full koll på vad som är bäst för sin skapelse, oss inkluderat. Att därför lämna vårt ego, vår hela varelse, i Guds händer och låta Guds Helige Ande leda oss rätt på sanningen, livets och evighetens väg. Där är mitt hopp.

- **Ordspråksboken 3:5-6** Lita på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt eget förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna.