

YTTERSTA TIDEN OCH DESS TECKEN

- Bibelns profetior om den yttersta tiden och deras relevans för samtiden

Bibelns profetior om den yttersta tiden har fascinerat och oroat människor i århundraden. Dessa profetior beskriver olika tecken, såsom krig, naturkatastrofer, falska profeter och moraliskt förfall, och målar upp en bild av vad som kan förväntas innan världen når sitt slut. Många människor i vår samtid ser paralleller mellan dessa bibliska varningar och de förändringar som sker i världen idag, särskilt i samband med globala händelser som konflikter, klimatförändringar och ekonomiska utmaningar.

Den moderna världen präglas också av faktorer som globalisering, moralisk relativism, kapitalism och teknologiska framsteg, som alla påverkar samhällets värderingar och livsstilar. Dessa aspekter kan bidra till känslor av oro och osäkerhet, vilket gör att många känner att det som beskrivs i Bibeln får ökad relevans i vår tid. Denna text undersöker hur Bibelns beskrivningar av den yttersta tiden kan relateras till vår samtid och hur olika tolkningar av dessa texter kan påverka vår förståelse av aktuella globala utmaningar.

I vår tid observerar vi en oroande trend som antyder en potentiellt dyster framtid. Trots internationella avtal, teknologiska framsteg och olika insatser för att hantera globala utmaningar framstår dessa metoder som otillräckliga. Klimatförändringar och sociala klyftor utgör betydande hot, och väpnade konflikter, våld och instabilitet fortsätter att påverka många samhällen. Den växande individualismen kan också försvåra samhällssolidaritet och gemenskap.

De åtgärder som vidtas har ofta en bromsande effekt, men de är inte tillräckligt kraftfulla för att helt vända den negativa utvecklingen. Ofta har implementeringen varit bristande.

Naturkatastrofer

Naturkatastrofer som jordbävningar, tsunamier och orkaner har historiskt sett inträffat med en viss frekvens, även om deras intensitet och påverkan kan variera. I vår tid har den teknologiska utvecklingen, tillsammans med ekonomisk tillväxt och växande individualism, gett människan ökade möjligheter att påverka miljön. Detta har lett till en ökad risk för mänskligt orsakade katastrofer, såsom klimatförändringar och miljöförstöring. I Bibeln beskrivs att solen ska mörkna och månen förvandlas till blod:

- **Joel 2:31** Solen ska förvandlas till mörker och månen till blod, innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer.

Blodmånen är ett cykliskt fenomen som inträffar vid månförmörkelser. Teoretiskt kan mänskligt orsakade miljöförändringar, såsom föroreningar, påverka atmosfären och ljusets spridning, vilket skulle kunna få solen att se mörkare ut samt ge månen ett rödaktigt utseende.

Dessutom finns det ett konstant hot från rymden i form av meteoritnedslag, som inträffar med jämna mellanrum. Större meteoritnedslag är sällsynta, men historiskt sett har de haft katastrofala effekter, som det nedslag som utplånade dinosaurierna för många miljoner år sedan. Teoretiskt kan sådana händelser inträffa igen i framtiden. Med dagens teknologi har vi möjlighet att spåra många av dessa objekt, men vi har fortfarande begränsade alternativ för att avleda eller stoppa ett större nedslag. Vissa texter i Uppenbarelseboken kan även tolkas som att de beskriver scenarier relaterade till sådana globala katastrofer.

- **Uppenbarelseboken 6:13** Och himlens stjärnor föll ner på jorden, som fikon faller från trädet när det skakas av en stark vind.

Krig och konflikter

Bibelns profetior talar om en värld där krig och konflikter blir allt vanligare. Jesus beskriver hur folk ska resa sig mot folk:

- **Matteus 24:6-7** Ni kommer att höra om krig och rykten om krig. Se till att ni inte blir skrämda, för det måste hända, men slutet är inte än. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike...

Detta har alltid varit en del av mänsklighetens historia. Statistiska data visar dock att antalet väpnade konflikter, särskilt mellan stater, har minskat i förhållande till den globala befolkningstillväxten under de

senaste decennierna. Moderna teknologiska framsteg och globala kommunikationsmedel har dock gett oss möjlighet att omedelbart få tillgång till nyheter från alla hörn av jorden, vilket ger intrycket av att konflikter ökar i både omfattning och intensitet. Detta stämmer överens med Jesu beskrivning av att vi kommer att höra rykten om krig.

En ny dimension av oro har också tillkommit: massförstörelsevapen, som har potential att utplåna hela befolkningar. Dessa vapen bidrar till en konstant känsla av hot och osäkerhet i den moderna världen.

Globalisering

Globaliseringen har under de senaste decennierna förändrat världen på ett sätt som aldrig tidigare skådats. Kommunikationsmedel som internet och sociala medier har möjliggjort snabb spridning av idéer och information. Å ena sidan har det kristna evangeliet nått nya delar av världen med större effektivitet, vilket kan ses som en uppfyllelse av Jesu förutsägelse att evangeliet skulle predikas för alla folk innan slutet kommer.

- **Matteus 24:14** Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.

Å andra sidan har globaliseringen också lett till en ökad spridning av irrläror och falska profeter.

- **Matteus 24:24** Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att, om möjligt, bedra även de utvalda.

Bibeln varnar oss för att många kommer att förledas i den yttersta tiden. I dagens informationssamhälle kan det vara en utmaning att skilja sanning från lögn.

- **1 Johannesbrevet 4:1** Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva andarna om de kommer från Gud, för många falska profeter har gått ut i världen.

Digital globalisering

Den digitala globaliseringen har skapat en plattform för allt fler människor att profilera sig och sina åsikter. Allt fler kan skaffa sig efterföljare, särskilt de med teknologiskt kunnande och ekonomiska fördelar. Politiska grupper, olika sekter och religiösa rörelser rekryterar anhängare genom sociala medier.

- **Galaterbrevet 1:6-7** Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat evangelium, är det bara några som förvirrar er och vill förvanska Kristi evangelium.

Vissa av dessa inriktningar kan ha apokalyptiska inslag, och terrorism, som är ett relativt nytt fenomen på global skala, bidrar ytterligare till den allmänna osäkerheten och oron i världen.

- **2 Timoteusbrevet 4:3-4** Det skall komma en tid då människorna inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig lärare som bara säger det som kliar i deras öron. De vägrar lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Religiösa spänningar

Islam, som en av de största religiösa konkurrenterna till kristendomen, är ett exempel på en tro som, ur ett bibliskt perspektiv, betraktas som en irrlära. Trots sina gemensamma rötter i Abrahams söner, Isak och Ismael, förnekar islam centrala delar av den kristna tron, vilket gör det till en kraftfull motståndare om människors själar och föranleder kraftiga spänningar i olika delar av världen.

- **1 Johannesbrevet 2:22** Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Det är Antikrist, den som förnekar Fadern och Sonen.

Teknologin

Teknologin har revolutionerat samhället och har varit en stor hjälp i många avseenden, men dess konsekvenser är inte alltid positiva. Den ökade vetenskapliga förståelsen, från de minsta partiklarna till

universums stora frågor, kan användas både för gott och ont. Den digitala globaliseringen har vidgat kunskapsbanken för vanliga människor, men denna kunskap har en dualitet.

- **Daniel 12:4** Men du, Daniel, håll orden hemliga och försegla boken till den yttersta tiden. Många ska då forska, och kunskapen ska bli stor.

Människor dras ofta till information som väcker nyfikenhet kring det tabubelagda, vilket inkluderar negativa och destruktiva budskap. Nyhetskanaler, sociala medier och underhållningsindustrin tenderar att fokusera på våld och konflikter, vilket kan påverka våra värderingar och självbilder negativt. Som ordspråket säger: "Man blir som man umgås." Den digitala revolutionen har också resulterat i ett överflöd av information, vilket gör det allt svårare för människor att förhålla sig källkritiska. Det flödar över av information, och i en uppgivenhet inför detta faktum tenderar många att falla tillbaka på ett "quick fix"-tänkande, vilket kan vara förödande.

- **Romarbrevet 12:2** Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Den ökade användningen av AI-teknik gör det dessutom enklare att sprida falska nyheter på sociala medier. Algoritmerna bakom dessa plattformar är utformade för att tillfredsställa användarnas behov av bekräftelse och bekvämlighet. I takt med den snabba teknologiska utvecklingen riskerar detta att skapa en nedåtgående spiral där människors tålmod minskar, vilket i sin tur påverkar viljan att investera tid i att söka efter sann information. Denna utveckling försämrar förstås förmågan att kritiskt bedöma information.

- **Ordspråksboken 14:15** Den okunnige tror varje ord, men den kloke ger akt på sina steg.
- **1 Johannesbrevet 4:1** Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva andarna om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen.
- **Efesierbrevet 4:14** Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och drivs omkring av varje vindkast i läran, när människor bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.

Den ständiga exponeringen för negativa influenser kan leda till självuppfyllande profetior, där individer formas av de destruktiva budskap de konsumerar. Samhället "sågar av den gren det sitter på" genom att sprida värderingar som underminerar den moral och etik som är nödvändig för en stabil och rättfärdig värld.

- **Matteus 24:12** Och eftersom laglösheten tar överhanden, ska kärleken hos de flesta kallna.

Vad vi bevittnar idag tycks vara en uppfyllelse av detta profetiska budskap. Teknologin, med sin förmåga att förstärka moraliska avvikelser och destruktiva beteendemönster, bidrar till att urholka de grundläggande värden som samhället bygger på.

Individualism och kapitalism

Enligt Bibeln kommer människor i den yttersta tiden att bli själviska, kärlekslösa och fokuserade på sina egna begär. Detta blir särskilt tydligt i vår tid, där personlig framgång och rikedom ofta värderas högre än gemenskap och andliga värden. Den ökande betoningen på individens frihet, utan motsvarande ansvar, skapar en splittring inom familjer och samhällen.

- **Filipperbrevet 2:21** Alla söker sitt eget, inte vad som tillhör Kristus Jesus.

Kapitalismens roll i denna utveckling är central. I vår tid har denna varning blivit alltmer relevant. Många samhällen runt om i världen drivs av konsumtion, ekonomisk tillväxt och individuell framgång, ofta på bekostnad av moral och etik.

- **1 Timoteusbrevet 6:9-10** Men de som vill bli rika faller i frestelser och snaror och i många dåraktiga och skadliga begär som sänker människor i fördärv och undergång. Ty penningkärleken är en rot till allt ont; och på grund av den har många blivit förblindade och har drabbat sig själva med mycket sorg.

Pengar har blivit en avgud för många, och den som lyckas ekonomiskt får ofta större inflytande än den som lever med sämre förutsättningar. Detta förstärks ytterligare av den ökande materialismen och den globala kapitalistiska kulturen.

- **Matteus 6:24** Ingen kan tjäna två herrar, ty han kommer antingen att hata den ene och älska den andre, eller att hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon.

Kapitalismen och individualismen går hand i hand, där individens rätt att äga och kontrollera sin egen egendom samt strävan efter personlig framgång blir centrala värden. Fattiga nationer söker lycka och hopp i kapitalistiska system och förblindas av dess fördelar, utan att alltid se baksidorna.

- **Lukas 12:15** Och han sade till dem: 'Se till att ni aktar er för all girighet, ty livet beror inte av vad man äger, även om man har överflöd.'

Generationsklyftor

En konsekvens av det samverkande förhållandet mellan kapitalism och individualism är den ökande klyftan mellan ungdom och ålderdom. Unga människor, med sin förmåga att attrahera marknadens intresse, framstår som lättare mål för reklam och konsumtion. Deras framtid och drömmar gör dem särskilt sårbara för de budskap som marknaden sänder ut, medan äldre ofta betraktas som mindre intressanta, utom i vissa specifika branscher som läkemedel.

Sedan 1950-talet har barn och unga blivit en betydelsefull marknad. Detta har resulterat i att deras röster ges alltmer vikt, inte bara i familjen utan även i skolan och i samhället i stort. Vuxenvärlden upplever därmed en förlust av auktoritet. I en kapitalistisk och individualistisk kontext värderas ungdomlighet ofta högre än visdom och livserfarenhet, vilket kan leda till en infantiliserad kultur där det ungdomliga idealet trumfar traditionella värderingar.

- **1 Korinthierbrevet 13:11** När jag var barn talade jag som ett barn, kände som ett barn, tänkte som ett barn. Men när jag blev man, lade jag bort det barnsliga.

Barn och unga har blivit medvetna om sina rättigheter, men ofta talas det mindre om de skyldigheter som följer med dessa rättigheter. Detta kan skapa en obalans, då unga kanske saknar den erfarenhet och det konsekvenstänk som krävs för att fatta välgrundade beslut i komplexa frågor.

- **Ordspråksboken 3:1-2** Min son, glöm inte min undervisning, utan låt ditt hjärta bevara mina bud, för längd av dagar och år av liv och frid ska de ge dig.

Identitetskris och relativism

Dessutom växer en identitetskris sig allt starkare i samhället, där relativism och osäkerhet blir mer normala. Dagens barn, som växer upp i denna dynamiska och ibland förvirrande värld, får dessa perspektiv med modersmjölken.

- **Romarbrevet 12:2** Ställ inte in er efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Svält och fattigdom

Svält och fattigdom är centrala teman i Bibelns profetior om yttersta tiden.

- **Lukas 21:11** Och det ska bli stora jordbävningar och hungersnöd och pest på olika ställen, och det ska bli skräck och stora tecken från himlen.

Genom historien har extrem fattigdom ofta sina rötter i dåligt ledarskap, korruption och egoism, vilket resulterar i en ojämlik fördelning av resurser. Det finns en stark koppling mellan ett samhälles moraliska

hälsa och dess ekonomiska och sociala stabilitet. När ledare agerar i egenintresse och när korruption genomsyrar institutioner, skapas en miljö där otrygghet och fattigdom kan frodas.

- **Uppenbarelseboken 13:17** Ingen kunde köpa eller sälja utan att ha detta märke, nämligen namnet på vildjuret eller antalet av hans namn.

Otrygghet

Den moderna världen präglas i hög grad av dessa problem. Många människor kämpar för att få sina grundläggande behov tillfredsställda — som mat, vatten, tak över huvudet och tillgång till utbildning och sjukvård. I regioner med konflikter och politisk instabilitet förvärras situationen av svält och bristande resurser. Denna känsla av otrygghet påverkar inte bara individers liv, utan även samhällen i stort, vilket ofta leder till social oro och ökande ojämlikhet.

- **Jakobsbrevet 2:15-16** Om en broder eller syster är naken och saknar det dagliga brödet, och någon av er säger till dem: 'Gå i frid, håll er varma och ät er mätta,' men inte ger dem det som kroppen behöver, vad hjälper det då?

Egoism och girighet

Människors egoism och girighet har lett till en ojämlig fördelning av resurser, vilket skapar stora klyftor mellan rika och fattiga. Bibeln varnar för att den som sår egoism och girighet kommer att skörda kaos och lidande.

- **Galaterbrevet 6:7-8** Bedra inte er själva! Gud låter sig inte hånas. Ty vad en människa sår, det ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött, ska av köttet skörda fördärv; men den som sår i Anden, ska av Anden skörda evigt liv.

I vår tid ser vi hur ekonomiska system, som prioriterar profit framför medmännisklighet, bidrar till en cykel av fattigdom och svält. Dessa frågor är centrala när vi diskuterar den yttersta tiden, och Bibeln ger oss en tydlig varning att ta till oss.

- **Matteus 19:24** Åter säger jag er: Det är lättare för en kamel att gå genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.

Israel och det judiska folket

Israel och det judiska folket har en särskild plats i historien. Efter nästan 2000 år av exil har judarna återfått sitt hemland, vilket är en unik händelse i världshistorien och även en uppfyllelse av bibliska profetior.

- **Jeremia 30:3** Ty se, dagar komma, säger Herren, då jag skall återföra mitt folk Israel och Juda, säger Herren, och jag skall föra dem tillbaka till det landet som jag gav deras fäder, och de skall få det till arvedel.

Den judiska nationens historia är djupt präglad av förföljelse, från antikens Egypten till Förintelsen, där sex miljoner judar förlorade sina liv. Detta väcker frågor om varför just detta lilla folk alltid tycks stå i världens fokus, vilket kan tolkas som att judarna har en unik roll i världshistorien – något som Bibeln antyder.

- **5 Mosebok 7:6** Ty du är ett heligt folk inför Herren, din Gud. Herren, din Gud, har utvalt dig att vara hans egendomsfolk bland alla folk på jorden.

Landet Israel är centralt i global politik och medier, särskilt i samband med krig och konflikter. Judarnas existens och deras rätt att leva i fred i sitt hemland är ofta föremål för kritik, trots att Israel är den enda demokratiska staten i en region där många uttrycker önskemål om att utplåna landet och dess folk. Det nära andliga släktskapet mellan judendom och islam ger ytterligare dimensioner till konflikten och det historiska judehatet.

- **Amos 9:15** Och jag skall plantera dem i deras land, och de skall inte mer bli utrotade ur det land som jag har gett dem, säger Herren, din Gud.

- **Sakarja 12:2-3** Se, jag gör Jerusalem till en tung sten för alla folk; alla som lyfter den skall såras. Och alla jordens folk skall samla sig mot den.

Antikrist

Enligt bibliska profetior om yttersta tiden förväntas en Antikrist träda fram. Det har sagts att flera antikrister redan har dykt upp som förebilder till denna sista gestalt.

- **1 Johannesbrevet 2:18** Kära barn, den sista tiden är här. Ni har hört att en Antikrist skall komma, och redan nu har många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden är här.

Antikrist förväntas sätta sig i judarnas tempel, på Sions berg i Jerusalem, på den plats där deras tidigare tempel stod.

- **2 Tessalonikerbrevet 2:3-4** Låt ingen förleda er på något sätt. Ty dagen skall inte komma förrän avfallet har kommit först och laglöshetens människa, fördärvets son, har uppenbarats. Han som sätter sig i Guds tempel som Gud och utger sig för att vara Gud.

För närvarande finns det inte ett sådant tempel; istället ligger Al-Aqsa-moskén och Klippdomen på denna heliga plats, vilket ger stor religiös betydelse både för judar och muslimer. Jerusalem är förstås även helig såsom stad även för de kristna, då det var där Jesus dog och återuppstod.

Det är inte orimligt att anta att denna Antikrist kan vara en kraftfull politisk gestalt som samarbetar med en falsk profet, som Bibeln också beskriver, för att främja sin agenda och få mänskligheten på fall. Med den ständigt infekterade relationen mellan judar, kristna och muslimer genom hela världshistorien kan en sådan politiker, kanske med hjälp av synkretistiska läror, kanske lyckas skapa fred mellan dessa religiösa system. En sådan politiker skulle snabbt kunna bli upphöjd och gudomliggjord, likt många tidigare antikristliga förebilder.

- **Uppenbarelseboken 13:4** Och hela jorden beundrade vilddjuret och sade: 'Vem är lik det vilddjuret? Vem kan strida mot det?'
- **Uppenbarelseboken 19:20** Och vilddjuret blev gripet, och med det den falske profeten som hade gjort tecken inför honom och med vilka han hade förvillat dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett hans bild. De kastades levande i eldsjön som brinner med svavel.

Jesu återkomst

Att judarnas tempel inte är på plats än kan ses som en indikator på att tiden för Jesu återkomst ännu inte är inne. Händelserna i yttersta tiden är fortfarande inte fullbordade, och det profeteras att tiderna ska bli svårare, med stora förföljelser av kristna ju närmare tiden för Jesu återkomst vi kommer. Förföljelser av kristna har förekommit genom hela historien, men är som mest uttalade idag, särskilt i vissa muslimska länder. Även i väst, där avkristning och sekularisering har ökat, upplever kristna olika former av trakasserier. Även om de inte alltid utsätts för dödligt våld, som i vissa länder med stark islamisk påverkan, förlorar kristendomen sitt inflytande inom politik, skola, universitet och andra offentliga sammanhang. Kristna kan bli hånade, dumförklarade och ignorerade på grund av sin tro, och detta fenomen verkar fortsätta att eskalera.

- **Matteus 24:9-10** Då skall man överlämna er till lidande och döda er, och ni skall bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många falla av och förråda varandra och hata varandra.
- **Lukas 21:16-17** Men ni skall bli överlämnade av föräldrar och bröder, släktingar och vänner, och en del av er skall bli dödade. Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull.

Hopp och försoning

Trots den dystra bilden av världens moraliska och andliga tillstånd erbjuder Bibeln en lösning som övergår mänskliga reformer. Enligt skrifterna kommer Guds rike att upprättas – en ny skapelse där rättvisa, fred och försoning råder. Denna förväntan är central i den kristna tron och ger hopp mitt i osäkerheten.

Bibelns budskap erbjuder en väg till gemenskap med Gud. Jesu Kristi offer på korset är kärnan i denna försoning.

- **Johannes 3:16** Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

Genom hans död och uppståndelse får vi möjlighet till ett nytt liv, oavsett hur förlorad världen kan te sig. Detta hopp omfattar hela skapelsen, som längtar efter befrielse.

- **Romarbrevet 8:19-21** Ty skapelsen väntar med ivrig längtan på att Guds söner skall uppenbaras. Ty skapelsen har blivit underkastad förgängelsen – inte av egen vilja, utan genom den som underkastade den – i hopp om att också skapelsen själv skall bli befriad från sin förgängelse och få del av Guds härlighets frihet.

Kärlek och rättvisa

I en tid präglad av egoism och moraliskt förfall kallar den kristna tron oss att sträva efter kärlek, medkänsla och rättvisa. Genom att leva ut dessa värderingar kan vi vara ljus i en mörk värld och inspirera andra att söka den sanna meningen med livet i Kristus.

- **1 Johannesbrevet 4:7** Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken är av Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.

Tecknen på den yttersta tiden blir alltmer tydliga. Genom att observera den globala utvecklingen kan vi dra paralleller mellan bibliska profetior och de utmaningar vi står inför.

- **Matteus 24:32-33** Lär av fikonsträdet dess liknelse: När dess grenar börjar slå ut och få blad, vet ni att sommaren är nära. På samma sätt, när ni ser allt detta, vet ni att han är nära, vid dörrarna.

Även om vi lever i en tid av oro, där krig och svält tycks öka, finns det en djupare verklighet av hopp och försoning i Kristus.

- **Romarbrevet 12:21** Låt dig inte övervinnas av det onda, utan övervinna det onda med det goda.

Avslutning

Som troende har vi ett ansvar att vara medvetna om dessa tecken och leva ut vårt budskap. Vi måste fortsätta kämpa för rättvisa och dela Guds kärlek och nåd med en mänsklighet i kris. Genom att förstå sambandet mellan egoism och samhällsutmaningar kan vi bättre rusta oss för framtiden och vara en del av Guds plan.

- **Matteus 5:14-16** Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Man tänder inte ett ljus och sätter det under ett skepp; utan man sätter det på en hållare, så att det lyser för alla i huset. Låt ert ljus lysa för människorna, så att de kan se era goda gärningar och prisas er Fader i himlen.

Vi bör sträva efter att förbättra vår situation, även om bibliska profetior kan ge en dyster bild av framtiden. Att göra framsteg, trots mörka utsikter, är ett sätt att ta ansvar och hoppas på en bättre väg framåt. Det är som att plantera äppelträd, med vetskapen att vi kanske inte ser frukten av vårt arbete – en symbol för att göra gott oavsett hur osäker framtiden kan verka.

- **Galaterbrevet 6:9** Låt oss inte tröttna på att göra gott, ty när tiden är inne ska vi skörda, om vi inte ger upp.
- **Uppenbarelseboken 21:4** Och han skall torka bort varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer, ej heller sorg, ej heller klagan, ej heller smärta skall finnas mer, ty det som en gång var är borta.