

DEN HELIGE ANDE

Inom kristen tro betraktas kommunikationen med Gud genom den helige Ande som en central del av det andliga livet. Här är en översikt över hur detta vanligtvis förstås:

Den helige Ande ges i samband med dopet efter omvändelse och tro

- **Johannes 6:44** Ingen kan komma till mig om inte Fadern, som har sänt mig, drar honom. Och jag skall uppväcka honom på den yttersta dagen.

När en person besvarar Faderns kall till omvändelse, tar emot Jesus Kristus som sin Herre, Frälsare och Gud genom tron, och blir döpt, mottar denne den helige Ande.

- **Apostlagärningarna 2:38** Petrus svarade dem: 'Omvänd er och låt er döpas, var och en av er, i Jesu Kristi namn, så ska ni få förlåtelse för era synder, och ni ska få den helige Ande som gåva.'

Detta beskrivs ofta som att den helige Ande "tar sin boning" i den troende. Det innebär att den helige Ande ständigt är närvarande och verkar i den troendes liv.

- **2 Timotheosbrevet 1:14** Det goda som du har fått genom den Helige Ande, som bor i oss, bevara det väl.

Efter omvändelse, tro på och följande av Jesus, dopet och mottagandet av den helige Ande blir man en del av den kristna gemenskapen, Kristi kropp. Man är kristen.

- **1 Korinthierbrevet 12:13** Vi har alla blivit döpta med en och samma Ande in i en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och vi har alla fått en och samma Ande utgjuten över oss.
- **Efesierbrevet 4:4-6** En enda kropp och en enda Ande, liksom ni kallades till ett och samma hopp vid er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.
- **Galaterbrevet 3:26-28** Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Förhållandet mellan den helige Ande och människans ande

Den helige Ande och människans ande betraktas inte som helt smälta samman. Istället är det en nära och intim förening där den helige Ande påverkar, leder och stärker människans ande utan att förlora sin egen identitet.

- **Romarbrevet 8:16** Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

Människans ande förblir en separat entitet, men den är nu i ständig kommunikation med den helige Ande. Den helige Ande ses som en hjälpare, rådgivare och vägledare som stödjer den troende i deras andliga liv.

- **1 Korinthierbrevet 6:17** Men den som fogar sig med Herren är en ande med honom.

Kommunikation och relation

Den troende kommunicerar med Gud genom den helige Ande, genom bön och lyssnande. Den helige Ande kan ge insikt, tröst och vägledning i den troendes liv.

- **Romarbrevet 8:26-27** Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.

Andliga gåvor och frukt

Den helige Ande ger också andliga gåvor som profetia, helande och visdom, och producerar frukt som kärlek, glädje och frid i den troendes liv.

- **1 Korinthierbrevet 12:7-11** Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samma Ande, en får tro genom samma Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att göra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar, en får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.
- **Galaterbrevet 5:22** Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålmod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning.

Vårt dop och Jesu dop

Vi har, likt Jesus, tillgång till den helige Ande genom vår relation med Gud. Likt Jesus döper vi oss som en handling av lydnad. Dopet bekräftar vår omvändelse och tro på Jesus som vår Herre, Frälsare och Gud. Dopet markerar även vår övergång till ett liv av medveten tjänst, utrustade med den helige Andes gåvor och kraft. I dopet började också Jesus sin offentliga verksamhet. Denna parallell betonar kontinuiteten och enheten mellan Jesu handlingar och vår kristna efterföljelse, och visar hur vi kan följa hans exempel i vårt eget andliga liv.

- **Matteus 3:16-17** När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över sig. Och en röst från himlen sade: 'Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje.'
- **Romarbrevet 6:3-4** Vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
- **1 Petrusbrevet 2:21** Det var till detta ni blev kallade. Kristus led ju i ert ställe och lämnade åt er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår.
- **Apostlagärningarna 1:8** Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Sammanfattning

Genom dopet och mottagandet av den helige Ande förankras den troende i gemenskapen med Kristus, med andliga gåvor och kraft för ett liv i lydnad och tjänst – en kontinuerlig påminnelse om Guds kärlek och närvaro i varje steg på vägen.