

# SJUNG HALLELUJA!

Söndagsmorgon nu igen,  
vaknar upp i förorten.  
Jag hör kyrkans klockor slå.  
Skyndar dit, jag längtat så.  
Träffar många vänner där  
och jag möter Gud så kär  
i en helig atmosfär.  
En familj vi är.

Alla kom nu med och sjung,  
Sjung till kungars Kung.  
Är du gammal eller ung,  
följ musikens gung...

...och sjung Halleluja, sjung Halleluja!  
Vi har kommit, du och jag.  
För vi vill prisa Gud idag.  
Så, sjung Halleluja, sjung Halleluja!  
I Hans närhet blir jag glad,  
för Gud gör allting bra.

Vi får höra Bibelns ord,  
att Guds Son kom till vår jord  
för att göra gott och väl,  
och att visa rätt och fel.  
Vi får lära oss Hans bud  
och att Jesus själv är Gud.  
Han välsignar när vi ger,  
hör oss när vi ber.

När vi sjunger denna sång,  
alla på en gång,  
Helig Ande hjälper oss.  
Våga släppa loss...

... och sjung Halleluja, sjung Halleluja!  
Vi är här nu du och jag.  
För vi vill prisa Gud idag.  
Ja, sjung Halleluja, sjung Halleluja!  
I Hans närhet blir jag glad,  
för Gud gör allting bra.

Jesus Kristus dog för oss.  
Därför tackar vi förstås.  
Och när vi får vin och bröd  
Minns vi Jesu död.  
För det är Hans blod och kropp  
som vi får. Han är vårt hopp.  
När vi firar nattvarden  
är Han nära var och en.

## SOLO

..Sjung Halleluja, sjung Halleluja!  
Vi är här nu du och jag.  
För vi vill prisa Gud idag.  
Ja, sjung Halleluja, sjung Halleluja!  
I Hans närhet blir jag glad.  
För Gud...  
...gör allting bra.  
Ja Gud...  
...Han gör mig glad.  
Och Gud...  
...är här idag.  
I Hans närhet blir jag glad  
För Gud gör allting bra.